



Pizza-Poëzie

Bloem, water, gist én een klein snufje zout,
Dat zijn de ingrediënten waar jij zoveel van houdt.

Sint staat versteld, wat jij hier van weet te maken,
En vooral hoe lekker jij dat deeg keer op keer laat smaken!

Een bolletje van tweehonderd-en-nog-wat gram gewicht,
Het is razend knap wat jij daar telkens mee verricht...

Sint ziet jou het deeg vormen en zachtjes strelen,
Om het vervolgens af te bakken en in punten te verdelen.

Het vraagt beslist niet veel fantasie of therapie,
Om jou te zien als Hoofd-Pietzzaiolo van jouw eigen Pizza-Dynastie.

Er zijn weinig dingen die jou zo gelukkig maken,
Als al die ovenheerlijke Pizza-Smaken.

Een beetje mozzarella, wat kruiden en tomaat,
Het is waanzinnig dat er zoiets moois als De Perfecte Pizza bestaat.

De Ware Kunst schuilt in 't leren beheren,
Van alle variabelen die samen jouw pizza acteren.

Dat spel der Elementen heb jij leren spelen,
En je bent altijd bereid jouw lekkers te delen.

Dit jaar heb je aardig wat pizza's gebakken,
Sint hoopt dat dit aantal in 2024 niet zal vervlakken.

Jouw Pizza-vuur blijft hopelijk nog lekker lang branden,
Zodat een nieuwe Pizza-afspraak in de agenda zal belanden.

Sint & ook Piet willen jou daarom graag iets geven,
Dat héél goed past bij jouw Pizzabakkers-leven...
In de hoop dat we jou heerlijke smaken spoedig weer mogen beleven!

We vonden het op een sfeervol Italiaans Plein,
Waar veel pizzabakkers graag de hele dag zijn.

Haal jouw kado maar snel uit z'n papier,
Het staat sowieso garant voor wat extra Pizza Plezier!

Liefs
van
Sint & Piet

